

Retraite 'De Nu-poort'

*Wacht niet op tijd.
Wacht niet op jouw tijd.
Nu is de eeuwigheid.*

Als mens leven we in tijd en ruimte. En met tijd bedoelen we dat het verleden nog ergens in ons leeft, en we dit wellicht moeten verwerken of loslaten, dat de toekomst eraan zit te komen, en we deze moeten plannen of sturen, en dat we in het heden moeten zorgen dat we het goed doen om een zo aangenaam mogelijk leven te leiden.

Ook geven we ons verleden, het heden, ons lichaam, onze persoonlijkheid of anderen - al dan niet bewust - soms de schuld als het ons niet 'lukt'.

Dit is een aangeleerde misvatting.

Wat wij leven noemen, is niets dan een droom, een projectie van overtuigingen en conditioneringen die een zintuiglijke wereld van een veelheid van lichamen, personen, dingen, dieren, planten ed, te zien geven die allemaal onderhevig zijn aan verandering en vergankelijkheid.

Dit is níet wat leven is. Het is onze persoonlijke en collectieve 'levensdroom'; het is verbeelding.

Zoals je uit iedere droom ontwaken kunt, kun je ook uit deze levensdroom ontwaken. Het is zelfs onvermijdelijk. Het is slechts een kwestie van tijd.

Maar de waarheid is dat tijd niet bestaat.

Ja, nu ben jij al ontwaakt, al lijkt jij je in de droom van tijd en ruimte te begeven met je lichaam en je persoonlijkheid, in vergetelheid dat je aan het dromen bent. Dit zit volmaakt geluk, vrede en vreugde in de weg. Toch kun je ieder moment 'terugkeren'.

NU transcendeer je de tijd volkomen.

Wat gaan we dit weekend doen?

Dit weekend zullen we ons richten op deze 'Nu-poort'.

We gaan contact maken met de kracht van waarheid en liefde die altijd aanwezig is om jou thuis te brengen.

Middels woorden, opdrachten en oefeningen, meditatie, stilte en muziek, gaan we kijken wat jou weghoudt uit het nu.

Wat maakt dat je jezelf het geluk onthoudt dat nu in jou aanwezig is?

Wat maakt dat je weggaat bij de vrede en vreugde die jij bént?

Er hoeft enkel weg te vallen wat je níet bent. Het eeuwige wacht nu op jou.

Het weekend is deels gebaseerd op *Een Cursus in Wonderen*. En op mijn boeken *De levensdroom* en *Zonder mij*.

Bekendheid met de Cursus is een pré.

Wil jij hierbij zijn?

Geef je dan nu op via: olletteluitwieler@kpnmail.nl.

Of bellen (voor verdere info) kan ook: 06 27230506.

De groep zal hooguit uit 12 tot 15 mensen bestaan en iedereen heeft de beschikking over een eigen kamer.

De 1,5 m wordt in acht genomen.

Wanneer/waar/prijs:

Datum: 27, 28 en 29 November 2020

We starten vrijdagavond 19.30 uur (aankomst 18.30 - 19 uur) en sluiten het zondagmiddag om 17 uur af.

Prijs all-in: € 375,-

Dit is inclusief: 2 overnachtingen in een eigen kamer, ontbijt, lunch, diner, koffie/thee/drinken en versnaperingen.

Er zal zowel een dag- als avondprogramma zijn.

Locatie: De Hurnse Gaper,
Jannestraat 1
5327 KR Hurwenen (Bij Zaltbommel)

Wie weet tot dan!

Groet,

Olette

www.oletteluitwieler.nl

